

Originalalet

Nummer 1 • 2024

E-arkivering för föreningar: En resa från papper till digitalt bevarande
479 livsberättelser av folkrörelsefolk
Fyriskällans program våren 2024

FOLKRÖRELSEARKIVET
FÖR UPPSALA LÄN

ARBETAR-
RÖRELSENS
HISTORIE-
FÖRENING



FOLKRÖRELSEARKIVET
FÖR UPPSALA LÄN

E-arkivering för föreningar: En resa från papper till digitalt bevarande

Inom de olika länsarkiven har det länge funnits ett behov av att hantera digitalt material, men det har ofta saknats resurser för att genomföra de nödvändiga lösningarna. Föreningen Enskilda e-arkivet (EEA) bildades för att möta det behovet och har som övergripande mål att erbjuda en användarvänlig e-arkivlösning för alla anslutna verksamheter hos länsarkiven. Trots att det har varit en lång resa, har vi nu lagt grunden genom ihärdigt arbete.

Arbetet med det som senare skulle bli EEA påbörjades redan 2017. Folkrörelsearkivet för Uppsala län, Arkiv Sörmland, och Arkiv Gävleborg inledde ett samarbete med målet att på sikt kunna möta sina behov av ett e-arkiv. Samarbetet ledde till ett avtal våren 2018 med företaget ArkivIT för drift och support av en lösning baserad på programvarorna Archivemata och Access to Memory (AtoM). Föreningsarkivet Västernorrland anslöt sig 2020, och 2022 bildades formellt föreningen EEA med stöd från regionerna och Kulturrådet genom ekonomiskt bidrag för regional utveckling. Det var en viktig milstolpe i samarbetet mellan de tre länsarkiven.

EEA fungerar som en viktig länk i den digitala arkiveringen med fokus på att effektivisera och säkerställa hanteringen och tillhandahållandet av digitala handlingar. Detta görs genom att erbjuda digitala verktyg för lagring och tillgängliggörande av materialet på en gemensam webbplattform. EEA agerar också som ett kompetensstöd inom digitalt bevarande och stödjer de anslutna arkiven och deras olika arkivbildare.

Den tekniska lösningen bygger på programmen Archivemata och AtoM. EEA har även utvecklat en leveransplattform, E-arkivportalen, där arkivbildare själva kan ladda upp och skapa

metadata för sina filer. Genom att inkludera arkivbildarna i e-arkiveringsprocessen strävar vi efter att säkerställa hög kvalitet på metadata. Den ansvariga arkivinstitutionen tar sedan hand om filerna och bevarar dem i Archivemata, vår arkivdepå för digitala handlingar. Det finns också möjlighet att göra materialet tillgängligt i den gemensamma forskarsalen AtoM.

På detta sätt skapas ett smidigt flöde som säkerställer långsiktig och användarvänlig

e-arkivhantering från leverans via Enskilda e-arkivportalen, till bevarande i Archivemata och tillgängliggörande genom forskarsalen AtoM.

Till syvende och sist strävar vi efter att erbjuda våra lokala

arkivbildare samma möjligheter att bevara sin digitala nutidshistoria, oavsett om det handlar om en liten förening eller en stor organisation. Att säkerställa källorna till den enskilda sektorns historia för framtiden är kärnan i vår verksamhet, oberoende av om det rör sig om pappershandlingar eller digitala filer.

Arbetet med e-arkiv är i våra ögon något som behöver avdramatiseras. Istället för att hålla fast vid traditionella lösningar, som att skriva ut alla handlingar på papper, uppmanar vi alla inom enskilda arkivsektorn och föreningslivet att ta ett steg framåt. Om din förening är intresserad av att börja e-arkivera via Folkrörelsearkivet för Uppsala län, kontakta dem så kan vi tillsammans ge er vägledning och stöd för att påbörja arbetet i lösningen!

För att utforska mer om Enskilda e-arkivet och få tillgång till vår spännande digitala forskarsal, följ bara denna länk och upptäck en värld av bevarande och tillgänglighet: <https://enskilda-e-arkivet.se/>.



479 livsberättelser av folkrörelsefolk

År 1978 började en arbetsgrupp inom Uppsala arbetarekommun, ABF, FCO och Arbetarrörelsens arkiv i Uppsala intervju pionjärerna inom arbetarrörelsen. Uppdraget var att inför det Socialdemokratiska partiets 90-årsjubileum 1979 samla historiska dokument, främst personliga berättelser. Tidsplanen var att redan till jubileumsåret anordna en utställning på Upplandsmuseet. En inventering gjordes av personer som borde intervjuas, en mall skapades för innehållet och ett antal intervjuare utsågs.

De första intervjuer genomfördes, spelades in och skrevs ut. Ganska snart insåg gruppen att någon utställning med tillräcklig kvalitet inte var möjlig med den korta tid som återstod. Istället hyrdes en lokal vid Forumtorget för en mindre utställning under veckan före Första maj.

Insamlingen av muntliga berättelser av aktiva i arbetarrörelsens olika grenar kändes

meningsfull för de engagerade. De antog namnet Historiegruppen och fortsatte intervju. De första åren på 80-talet var formen fortfarande enskilda intervjuer, ofta i hemmen, men även vid gruppens möten. Till och med år 1982 hade ett 50-tal intervjuer dokumenterats. Arbetarrörelsens arkiv i Uppsala inleddes 1983 i Folkrörelsearkivet för Uppsala län som bildats 1978. De inspelade banden och utskrifterna bevarades fortsättningsvis där. Historiegruppen ombildades 1996 till Arbetarrörelsens historieförening i Uppsala med stadgar och med närmare 100 enskilda medlemmar.

Från och med 1983 infördes den ordning som i princip fortfarande 2024 används. Den innebär att en person bjuds in till ett möte med gruppen/föreningen för att under en timme berätta sin livshistoria enligt en mall. Efter en kaffepaus ges tillfälle till kompletterande

Wilhelm Sagbrant, 1905-10-15 - 2002-07-17.
Född i Skuttunge i statarfamilj. Far avled 1907 i TBC, mor änka vid 21 år, fortsatte mjölka på Sandbro, omgift med statare. Wilhelm bonddräng vid 14 års ålder, ladugårdskarlar på Salsta i Vattholma. Gift med Helga 1930, fyra barn. Statarbostäderna på Salsta var mycket dåliga. Lantarbetarfacket hjälpte till men utan resultat. En styrelsemedlem var rädd att klagomål kunde ge avsked. Slottsfrun svarade att det var kallt även i slottet. Wilhelm blev ordförande i lokala avdelningen och bostäderna rustades. Höfterna slut 1954, orkade inte ladugårdsarbetet. Omskolad till kontrollassistent på Jälla, äldsta eleven dittills, bra betyg. Arbetade därefter 16 år till pensioneringen 1972. Ordförande för kontrollassistenterna. Politiska intresset väcktes på allvar 1938 av John Lundberg. Partiet tog 13 av 20 platser när kommunalfullmäktige inrättades i Vattholma. Ordförande i PRO 1974, under sju år ordförande i Samorganisationen i Uppsala.

Gunnar Blomkvist, 1918-01-17 - 2002-01-15.
Far arbetade på Ekeby, tillhörde Kakel- och plattarbetarförbundet. Gift 1943 med Gunhild Johansson från Wattholma, ett barn. Frun har inte jobbat sedan de gifte sig. Sex år folkskola, fortsättningskola, konfirmation. Fackliga kurser på Brunnsvik. Började på Ekeby 1933, lön 30 öre/timmen, 90 öre/timmen vid 19 år. Blev keramikgjutare. Trivdes bra, höll på till 1957. Arbetsmiljön innehöll många giftiga ämnen, skyddsanordningar var bristfälliga. Bildade kommunistisk fackklubb, konkurrerade med en S-fackklubb. Socialdemokrat sedan Sovjet gjorde bort sig i Tjeckoslovakien 1968. Gunnar blev 1957 fackets kassör och redogörare, lite av ombudsman, vald av medlemmarna. Då fanns det 700 anställda på Ekeby Ombudsman i Fabriks, invald i överstyrelsen. IK Fyris och Korpen var starka bland Ekeby-arbetarna.

frågor från mötesdeltagarna. Allt spelas in och fram till i början av 90-talet gjordes utskrifter. Inledningsvis hölls möte varannan måndag kl. 10-12 vilket glesades ut till ett per månad och numera fyra per halvår.

Då de inspelade kassetbanden bedömdes ha begränsad teknisk hållbarhet kom Historieföreningen och Folk rörelsearkivet 1999 överens om att de borde föras över till CD-rom-skivor. Numera förvaras de på digitala hårddiskar. Kompletterande teknisk utrustning anskaffades och finansierades gemensamt av föreningen och arkivet. Överföringen av de dittills inspelade banden till hållbarare media krävde projektanställning av en medarbetare under ett år. Numera dokumenteras intervjuerna och registreras fortlöpande på arkivet.

Arkivmaterialet

Antalet intervjuer/berättelser till och med år 2023 uppgår till 479. Det finns därutöver ett antal inspelningar som inte är personliga livsberättelser utan mer berättelse om skilda verksamheter eller begränsade till personernas politiska eller fackliga

verksamhet. Bland dessa förekommer även personer utan närmare anknytning till Uppsala län.

Livsberättelserna sammantagna ger en socialantropologisk bild av utvecklingen under 1900-talet i Uppsala län. Utöver berättarnas värderingar, idéer och drömmar redovisas fakta om familjestorlek, bostadsförhållanden, utbildningsmöjligheter, ekonomi, fritidssysselsättningar med mera. Det ursprungliga syftet var att dokumentera pionjärgenerationens män och kvinnor i arbetarrörelsen för att fånga också de personliga minnena – den del av historien som inte återfinns i skriftliga källor som protokoll, verksamhetsberättelser och jubileumsskrifter. Redan det syftet är gott nog. Många av dem som inbjudits att avge sina berättelser var inledningsvis frågande och tveksamma. "Inte har väl jag så mycket att berätta" var en vanlig kommentar. Inför och efter genomförda möten har alla genomgående varit tacksamma för detta incitament att sammanfatta sina liv. Många har köpt kopior av inspelningen eller utskriften för att dela med sig till barn och andra i familjen och släkten. Vid uppvaktningar

Edit Mikaelsson, 1909-06-06 - 2006-11-11.
Född i Sandby, Tierp, Edit äldst av tre systrar. Far avled när hon var nio år. Föräldrarna tillhörde missionsförsamlingen, Edit kom aldrig till tro. Hon frågade som 7-åring sin mor: "Men vem skapade Gud då?" Fick till svar: "Tyst jänta, sånt pratar man inte om". Folkskola. Edit ville gå husmodersskola men mormor blev sjuk, ville absolut att Edit skulle sköta henne. Hon gjorde det ett halvår innan en doktor sa ifrån, en så ung flicka ska inte bindas vid en sjuksäng. Folkhögskola och hushållsskola i Karlskoga 1929-31. Hon kunde betala med arv efter far med förmyndarens godkännande. Såg tidigt orättvisorna. En granne fick inte rösta när far gick och röstade på 1910-talet. Morbror Johan sa då: När Branting får hand om regeringen får alla gå och rösta. På 1950-talet medlem i kvinnoklubben, studieorganisatör. Kvinnodistriktets styrelse och studieorganisatör med 42 klubbar i länet. Besökte alla utom Börje och Strömsberg dit hon inte var välkommen. Kooperativa engagemanget kom på 1950-talet, många studiecirklar, Kvinnogilletts ordförande, Konsums förvaltningsråd.



Edit Mikaelsson vid Konsum Uppsalas årsstämma 1979. Foto: Uppsala Konsumtionsförenings arkiv.

och när minnesord över avlidna ska skrivas har inspelningarna varit goda källor.

Fler borde nås och intresseras för berättelserna

Tidigt i föreningens verksamhet restes frågorna på dess möten om inte detta växande värdefulla material skulle kunna spridas och göras känt för en bredare krets inom rörelsen, bland forskare och för allmänheten. Kontakter har tagits med tänkbara universitetsinstitutioner både från föreningens sida och från Folkrörelsearkivet. Gensvaret har inte varit stort. En orsak kan vara att det är svårt att navigera i den stora mängden intervjuer. Det behöver finnas ingångar för att hitta lämpliga personer eller grupper av personer som skulle kunna utgöra underlag för en uppsats, en historik eller en avhandling. Att avlyssna ett helt band tar två timmar vilket för många är en lång tid. Inom föreningen har sedan 2017 ett arbete pågått

för att underlätta en överblick över helheten och relevanta delar. Samtliga band eller utskrifter har avlyssnats/lästs. Materialet har delats in i 18 undergrupper och inom dessa fördelats på män och kvinnor. Av tabell 1 framgår kategorierna, antal och andelar.

Många av personerna skulle förstås kunna placeras i flera av dessa kategorier då de under sin livstid både varit t.ex. yrkesverksam, fackligt förtroendevald, ombudsman och politiker på hel- eller deltid. Placeringen har gjorts utifrån vad deras berättelse i huvudsak behandlat eller vad personen ägnat huvudsaken av sin livstid åt. Ett fåtal personer har avgett mer än en berättelse vilka då uppdelats på olika skeden i livet.

I samband med denna totalgenomgång gjordes för varje person en kort sammanfattning på en A4-sida av intervjun/berättelsen utgående från den mall som använts. Onekligen skapades genom denna uppdelning flera ingångar i materialet som

| Kategorier | Män | Kvinnor | Summa | %-andel |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Akademiker | 12 | 3 | 15 | 3 |
| Fackligt förtroendevalda | 21 | 7 | 28 | 6 |
| Heltidspolitiker | 25 | 18 | 43 | 9 |
| Underhållare etc. | 13 | 5 | 18 | 4 |
| "Tunga" i partiet | 4 | 0 | 4 | 1 |
| Kommunalmän före 1952 | 7 | 1 | 8 | 2 |
| Andra folkrörelser i huvudsak | 19 | 6 | 25 | 5 |
| Broderskapare | 15 | 6 | 21 | 4 |
| Ombudsmän LO | 46 | 3 | 49 | 10 |
| Ombudsmän TCO | 3 | 2 | 5 | 1 |
| Partiombudsmän | 10 | 0 | 10 | 2 |
| Yrkesliv + fackligt aktiv | 24 | 12 | 36 | 8 |
| Yrkeslivet | 63 | 58 | 121 | 25 |
| Anställda i rörelsen, ej ombudsmän | 6 | 10 | 16 | 3 |
| Kooperatörer | 8 | 1 | 9 | 2 |
| "Vanliga" partiarbetare | 7 | 4 | 11 | 2 |
| Sociala ingenjörer, högre tjänstemän | 26 | 10 | 36 | 8 |
| "Tunga" kommunala uppdrag, ej heltid | 13 | 11 | 24 | 5 |
| Summa | 322 | 157 | 479 | 100 |

Tabell 1: De 479 livsberättelserna t.o.m. 2023, fördelning på kategorier och kön.

kan vara relevanta. Exempelvis tillkom en B-uppsats i historia 2019 genom att studenten ifråga gick in i kategorierna "yrkesverksamma" och "fackligt aktiva" och så hittade ett 20-tal berättelser av personer som arbetat på Nymans verkstäder. Bland dessa valde hon ut sju som gav underlag för uppsatsens fokus på fackföreningens verksamhet vid sidan av löneförhandlingar och arbetsmiljö.

Naturligtvis är materialet sökbart utifrån personens namn och andra sökord som skapats vid Folk rörelsearkivets registrering av intervjun/berättelsen. En sådan kan dock bli mer tidskrävande än den snabba överblick som genomläsning av sammanfattningarna ger.

Några övergripande iakttagelser

De första tio åren lämnades berättelser till övervägande del av män. Det speglar hur arbetarrörelsens framväxt i början av 1900-talet dominerades av männen. Av diagram 1 framgår att antalet och andelen kvinnliga berättare ökat. Det var under 1990-talet en medveten strävan från Historieföreningen att bjuda in flera kvinnor som kunde belysa både arbetslivets villkor och deras deltagande i de olika organisationernas verksamhet. Andelen kvinnor ökade påtagligt bland födda på 30-talet och senare.

Andra intressanta förhållanden som kan studeras i materialet är utbildningsnivån. För berättare födda före 1950 är det sällsynt med utbildningar utöver sex- eller sjuårig folkskola. Många av dem födda på 1930- och 40-talet kunde dock i sina berättelser stolt tala om sina barn och barnbarn som i de flesta fall har både gymnasieexamen och akademiska studier.

Geografisk härkomst är en obligatorisk del i berättarmallen. De äldre berättarna var i stor utsträckning födda i Uppsala stad eller i länet. Det fanns gott om industrier i Uppsala och även i länet där många kunde få sina första anställningar. Senare tiders berättare har i större utsträckning flyttat till länet för att få anställning eller blivit kvar efter universitetsstudier.

Arbetsmarknaden i Uppsala och länet och dess förändring under 1900-talet avspeglas väl i de 479 berättelserna. Det finns kluster av berättare från de stora arbetsplatserna. Inte mindre än 16 har någon tid arbetat på Nymans verkstäder som tillverkade cyklar ända fram till 1950-talet. Uppsala Ekeby med tillverkning av tegel och keramik som upphörde 1977 är väl representerade liksom Sko-Lasses med Hästens skor som hade 400 anställda på 30-talet men lades ner 1969. Textilindustri med bland andra



Diagram 1: Antalet berättare fördelade efter födelsedecennium.



Olga Hedén. Foto: Uppsala läns socialdemokratiska partidistrikts arkiv.

Olga Hedén, 1891-02-12 - 1988-12-31.
Partiets "grand old lady" i Uppsala län.
Född i Brunna gruvor i Vattholma. Piga hos professor som frågade "Olga är väl inte socialist?" Då slutade hon. Gift 1921 med Tycho som förlorat sin fru i spanska sjukan. Dotter Birgit 1924. Föreståndarpar i Folkets hus. Aga med björkris i skolan. Gick med i SDUK där hon kände organisationens kraft - allt var möjligt. Gick på alla föredrag och händelser. Minns när Branting talade på Folkets hus gård under storstrejken 1909. Bildade första kvinnoklubben 1917. Stadsfullmäktige 1919-1959. Landstingsledamot 1942-62, enda kvinnan i den socialdemokratiska gruppen. För Olga har partiet varit som kyrkan för de religiösa. Man ska tro på ideologin och att man vill göra nytta för andra och samhället.

Kapp-Lasses och Söderbergs belyses av många kvinnliga berättare. Almquist & Wicksell var stora i tryckeribranschen fram till 1973 med yrkeskategorier som typografer, sättare och bokbindare. Offentliga sektorns tillväxt under förra seklet belyses i berättelse av anställda i Uppsala kommun, landstinget med de stora sjukhusen Akademiska och Ulleråker eller staten med främst de båda universiteten men även flera regementen.

Även familjebildning och familjesammansättning belyses. De stora förändringar som skett kan studeras. Stora barnkullar i de tidiga berättelserna men också många födda utom äktenskapet och uppväxta hos mor- eller farföräldrar eller bortadopterade. Barnkullarna krympte kontinuerligt under det förra seklet vilket tillsammans med preventivmedel gjorde att "oäkta" barn nästan försvunnit i berättelserna. Den utbyggda offentliga barnomsorgen har bidragit till att även ensamstående föräldrar kunnat ta hand om sina barn och varit yrkesverksamma. Senare tiders företeelser är däremot att skilsmässor oftare dyker upp liksom så kallade bonusbarn.

Framtiden för 479 livsberättelser

De senaste årens arbete har även siktat på att kunna lägga in detta material i Alvin som är en

nordisk plattform för långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av digitaliserade samlingar och digitalt kulturarvsmaterial. Plattformen utvecklas och underhålls av Uppsala universitetsbibliotek och drivs i konsortieform tillsammans med Göteborgs universitetsbibliotek och Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet. Flera andra kulturarvsinstitutioner, bland dem Folk Rörelsearkivet för Uppsala län, är också medlemmar i Alvin.

Inför detta steg har inspelningarna redigerats så att ovidkommande ljud så långt möjligt eliminerats. Kvaliteten på utrustningen för inspelningarna har varierat över åren vilket märks. Även yttranden som skulle kunna väcka anstöt eller utgöra integritetsskada har tagits bort. Det har behövt ske i ett begränsat antal berättelser.

Fördelarna med en placering i Alvin är främst att forskare och allmänhet på ett enkelt sätt får tillgång till denna intressanta och värdefulla historiska dokumentation av en del av 1900-talets folkrörelser och av 479 människor som i Uppsala län bidragit och varit verksamma.

Fyriskällan

program våren 2024

Svenskarna bakom FN:s funktionsrättskonvention

Tisdag 30 januari 18.00–19.00

Maria Johansson från HandikappHistoriska Föreningen, presenterar boken *Inget om oss utan oss!* och berättar om ett dokumentationsprojekt om de svenskar som bidrog i utarbetandet av FN:s funktionsrättskonvention 2006 och som i många fall också företrädde funktionsrättsrörelsen.

Bokens namn anspelar på den roll som funktionsrättsaktivister själva kunde inta vid utformningen av konventionen.

Läs mer: ingetutanoss.se

På vandring i Uppland med Olof Thunman

Tisdag 13 februari 18.00–19.00

Under 1900-talets första hälft vandrade knivstaben Olof Thunman runt i Uppland och skildrade i ord och bild landskapets natur, historia och människor.

Med utgångspunkt i Thunmans egna bilder berättar **Per Olov Henricson** om en konstnär, poet och vismakare som gick sina egna vägar.

Från Jerusalems kullar till Fyriskällan i Uppsala

Tisdag 20 februari 18.00–19.00

Jan Winters dokumentärroman *Kullarna – roman om ett brott* utkom i höstas och blev omedelbart högaktuell på ett tragiskt sätt. Romanen handlar delvis om Israels tillblivelse men som med så mycket annat i Mellanöstern är dess blodiga tillkomsthistoria ett dagbrott.

Nu ger han glimtar från researcharbetet – som sträckte sig från en rad israeliska arkiv och ända hit till Fyriskällan.



Föredrag om Uppsala-Ekeby 19 mars

Funktionsrätt: mänsklig rättighet eller patientfråga?

Tisdag 27 februari 18.00–19.00

Inför sista veckan med vår utställning *Inget om oss utan oss!*, håller **Thérèse Toudert** från Medicinhistoriska muséet ett föredrag om synen på funktionshinder och hur den förändrats över tid.

Hagströms gitarrer

Tisdag 12 mars 18.00–19.00

Föredrag med författaren och musikern **Mikael Jansson**.

Hagströms gitarrer har en plats inte bara i svenska musikers hjärtan. Många av världens största artister använde Hagströms instrument, från ABBA till Zappa.

De närmare 200 000 Hagström-gitarrer som byggdes är en symbol för svensk musik-, kultur- och industrihistoria och ett fint exempel på svensk design.

Medarrangörer: Uppsala Musikarkiv i samarbete med ABF i Uppsala Län.

Uppsala–Ekeby

Tisdag 19 mars 18.00–19.00

Barbro Råsbrant och **Christer Fredlund** från Uppsala-Ekebysällskapet berättar, visar foton och film om Uppsala-Ekeby och dess industriella historia samt deras tongivande konstnärer.

Ta gärna med egen Ekebykeramik – Barbro och Christer svarar gärna på frågor om föremålen.

Innan Östra Aros var Uppsala

Tisdag 26 mars 18.00–19.00

Torun Zachrisson och **Joakim Kjellberg** från Upplandsmuseet håller föredrag om arkeologin i centrala Uppsala. Upplandsmuseet beviljades under hösten medel för ett större projekt om Uppsalas äldre och ännu rätt okända historia, när platsen fortfarande hette Östra Aros.

Mallas vardagar – de sista åren i Malla Silfverstolpes liv

Tisdag 2 april 18.00–19.00

Bibliotekarien och litteraturvetaren

Gunnel Furuland presenterar ett dagboks-material från 1850-talet.



Birgitta Wollgård – ett musikliv

Tisdag 9 april 18.00–19.00

Som trettonåring vann **Birgitta Wollgård** en talangjakt i Uppsala. På sjuttioalet bildade hon det egna bandet Birgitta Wollgård & Salut och 1979–80 körade hon med ABBA på deras världsturné.

Vi får höra Birgitta berätta om sitt liv som framgångsrik sångerska.

Medarrangörer: Uppsala Musikarkiv i samarbete med ABF i Uppsala Län.

Bilder och musik med Uppsala i våra hjärtan

Fredag 12 april 14.00–15.30

Uppsalafotografen **Ernst Nilsson** och uppsalamusikern **Pelle Lundblad** bjuder på bilder och musik inspirerade av hemstaden.

Temavisning – personhistoria i arkiven

Fredag 19 april 14.00–15.30

Är du intresserad av släktforskning, eller bara av intressanta personer i Uppland och Uppsala? Följ med på en resa i vad arkiven har att erbjuda när det gäller det spännande ämnet personhistoria.

Gemensam visning av material från Fyriskällans



Foto: Mikael Lundblad

Putins Ryssland

Tisdag 23 april 18.00–19.00

Martin Kragh, seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet, blev allmänt bekant som kunnig röst inför och under Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.

I sin bok *Det fallna imperiet: Ryssland och väst under Vladimir Putin*, analyserar Kragh den nyare ryska historien, föreställningen om Rysslands historiska roll som odlats av Putin och kretsen runt honom, och motiven bakom Rysslands val.

Kärnvapenhotets återkomst

Tisdag 7 maj 18.00–19.00

Thomas Jonter, ekonomihistoriker och professor i internationella relationer vid Stockholms universitet, har forskat om nedrustningspolitik, icke-spridning av kärnvapen och energisäkerhet under kalla kriget.

I föredraget berättar Jonter om utvecklingen från fredsaktivism och svensk neutralitet i kalla krigets slutskede till våra dagars nya kapprustning.

1700-talets Lövstabruk: arbetsvillkor och världshandel

Tisdag 28 maj 18.00–19.00

Göran Rydén, ekonomihistoriker vid Institutet för bostadsforskning, har djup kännedom om de bruksarkiv som fram till våren 2023 bevarats vid Lövstabruk och nu överförts till Riksarkivet i Uppsala.

Rydéns forskning om den uppländska järnhanteringen spänner från arbetets vardag och organisering på bruken, till det uppländska järnet i världshandeln.

Välkomna till Fyriskällan, S:t Olofsgatan 15.

Öppettider

Måndag stängt

Tisdag 10-18

Onsdag 10-16

Torsdag 10-16

Fredag 10-12

Lunch 12-13

Bevara din
förenings
historia



FOLKRÖRELSEARKIVET
FÖR UPPSALA LÄN

den är unik